

Kære Trop og tropsforældre

Velkommen tilbage efter juleferien. Vi er startet godt op igen i Januar, og jeg vil give en lille opdatering på hvad der kommer til at ske i troppen det næste halve år.

Vi er begyndt på vores specialiserings-forløb, hvor hver tropspejder har valgt en specialisering de skal øve sig på over det næste halve år. Spejderne har selv planlagt deres forløb så der foregår lidt progression, samt det er sjovt for dem. Hver specialiseringsforløb, samt patruljer kan ses på linket her:

https://docs.google.com/document/d/1PV7J5IFMiQo_c5F61ckIFV-ThqQZC7rVzedRwBMhBM0/edit?usp=sharing

Da William er begyndt i værnepligt, vil det næste halve år primært bestå af specialiseringsmøder og patruljemøder, hvor spejderne selv står for deres møder. Programmet kan som altid ses her:

<https://www.1klampenborg.dk/trop>

Arrangementer

Udover de ugentlige møder vil der også være arrangementer. Nogen for hele gruppen og andre kun for troppen, som Divisionsturneringen d. 3-5 marts, hvor troppen skal dyste mod resten af divisionen. Man kan tilmelde sig og høre mere her:

<https://www.1klampenborg.dk/begivenhed/tropsdivisionsturnering>

Derudover vil jeg stærkt anbefale at man møder op til Grupperådsmødet i slutningen af februar, da der vil komme mange informationer om gruppens fremtid, samt sommerlejr informationer. Indkaldelse til grupperådsmødet vil blive sendt ud i den nærmeste fremtid af gruppens formand.

Til slut kommer en trist nyhed. Jeg har besluttet mig for at jeg vil stoppe som tropsleder, efter sommerferien dette år. Efter 6 år som leder i næsten alle grene, og 2 år til sommer som ansvarshavende tropsleder, har jeg ikke mere overskud, samt tid til at være leder da jeg gerne også vil fokusere på andre ting i mit spejderliv. Jeg kommer til at være trofast spejderleder indtil da i troppen, hvor vi kommer til at have en spændende vinter og forår.

Gruppeledelsen og jeg er igang med at se på løsninger til ledersituationen efter sommerferien, så de spejdere som er i troppen til den tid, har det ligeså sjovt som nu. Hvis man kunne tænke sig at høre mere om hvordan det er at være leder, samt hvordan man er det kan man altid tage fat i mig efter et møde, eller på min mail: martinreich02@gmail.com. Til de tropspejdere der starter på gymnasiet næste år, må også gerne overveje om de kunne tænke sig at være ledere efter sommerferien.

Jeg glæder mig til det næste halve år med jer!

Martin



Lidt billeder fra Januar, fra venstre:

Lederne ser til mens troppen løser et escape Room på Colleruphus, Nanna og Alfred ser på hvordan man slår en kylling ihjel og stilbillede fra Teaterkunst-mødet, hvor spejderne skulle tage udgangspunkt i lederne